



1897 - 2022

125 jaar Loge Den Haag Theosofische Vereniging in Nederland

Adres voor alle bijeenkomsten:
Zaal van de VKK
Rietzangerlaan 2A
2566 SV Den Haag
tvndenhaag@gmail.com

Theosofie in Den Haag



Benieuwd naar de
sprekers of wilt u
meer weten over de
onderwerpen van de
films en lezingen?
Scan hier de QR-code.

**LEZINGEN EN CURSUSSEN
PROGRAMMA 2021 - 2022**

www.theosofiedenhaag.nl



Wat is Theosofie?

Theosofie is zo oud als de mensheid en moedigt de mens aan op zoek te gaan naar de gemeenschappelijke kern van wetenschap, filosofie en religie.

Theosofie werpt licht op heilige geschriften en leerstellingen door hun verborgen betekenis te onthullen. Deze levensbeschouwing leert de mens de Geest te zien als zijn werkelijke zelf en zijn lichaam en denkvermogen als uiting daarvan. Theosofie biedt een levensvisie die het bestaan begrijpelijk maakt en die laat zien dat de evolutie geleid wordt door rechtvaardigheid en liefde. Zij ontsluit mythen en eeuwenoude wijsheden en opent zo de poort naar een voller en stralender bestaan in een leven dat geen einde kent.

In deze folder treft u ons aanbod aan lezingen, films, cursussen en studiegroepen aan.

Lezingen en films in de Loge Den Haag

De filmvertoningen en lezingen vinden plaats op maandagavond in de zaal van de VKK, Rietzangerlaan 2A, 2566 SV Den Haag. De avond duurt van 20.00 uur tot ongeveer 22.00 uur. Wij bieden u een gevarieerd programma aan, dat alle gebieden van de theosofie en verwante onderwerpen bestrijkt. Lezingen en films zijn gratis voor leden, niet-leden betalen € 6,-, inclusief een kopje koffie of thee.

Check voor het bezoeken van lezingen en films de website <https://www.theosofiedenhaag.nl/lezingen/> of onze Facebookpagina <https://www.facebook.com/tvndenhaag> voor eventuele wijzigingen in het programma. Indien een lezing onverwacht niet doorgaat, zal dit op deze pagina's vermeld worden.

Cursussen en studiegroepen

Een van de doeleinden van de Theosofische Vereniging is het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap. Wij bieden een aantal cursussen en studiegroepen aan waarover wij u in deze folder graag informeren.



Cursussen en studiegroepen

Uitgebreide informatie op www.theosofiedenhaag.nl/cursussen

'Uitzicht door Inzicht, de Theosofie als een allesomvattende levensfilosofie'

door Robert A. Pullen | 5 keer op dinsdagavond van 20.00 - 22.00 uur |
Data 2021: 21/9, 5/10, 19/10, 2/11, 16/11

In deze cursus worden de grote Natuurwetten besproken zoals de Wet van oorzaak en gevolg (karma), de Wet van herbelichaming (reïncarnatie), de Wet van Zelf-wording (geestelijke ontwikkeling) en de Wet van de cyclussen in de Natuur (zoals het bewustzijnsproces vóór de geboorte en ná de dood). Kosten: leden € 12,50, niet-leden € 25,00 excl. cursusboek 'Perspectieven van een allesomvattende levensfilosofie' (€ 27,50). Koffie en thee zijn gratis. Aanmelden : tvndenhaag@gmail.com



Studiegroep 'Geheime Leer III, esoterische opstellen en instructies' door

Ineke Vrolijk | 10 keer op zaterdag van 14.00 - 16.30 uur **via ZOOM** |
Data 2021: 11/9, 9/10, 13/11, 11/12 | **2022**: 8/1, 12/2, 12/3, 9/4, 14/5, 11/6

We gaan ons verdiepen in de verzameling geschriften die na de dood van HPB in haar bureau zijn gevonden. Het boek 'Geheime Leer III, Esoterische Opstellen en Instructies' van H.P. Blavatsky (uitgave 1980) is een klassieker, hoewel de inhoud niet vergeleken kan worden met deel I en II van de Geheime Leer. Deze studiegroep staat voortdurend open voor toetreding van nieuwe deelnemers. Kosten: leden € 15,00 niet-leden € 30,00
Informatie en/of aanmelden: wamvanrijn23@hetnet.nl of 071-517 11 66



Cursus 'Meditatie Stem van de Stilte', 3e studiejaar door Ineke Vrolijk

10 keer op zaterdag van 11.00 - 13.30 uur **via ZOOM**
Data 2021: 11/9, 9/10, 13/11, 11/12 | **2022**: 8/1, 12/2, 12/3, 9/4, 14/5, 11/6

De Stem van de Stilte van H.P. Blavatsky beschrijft het hele proces van de Staat van Onwetendheid tot de Staat van Ontwaakt-zijn. Inzicht in het functioneren van onze persoonlijkheid in die onwetendheid kan ons helpen onze kwaliteiten zuiver tot uitdrukking te laten komen. U kunt zich niet meer inschrijven voor deze cursus. Naar verwachting zal deze cursus gedurende het studiejaar worden afgerond, waarna er een nieuwe cursus start in september 2022.





Lezingen en films seizoen 2021 - 2022

13/9 *'Het dagelijks leven als oefening in vaardig en waardig handelen'* – Guido Lamot | Alle leven in deze 3-dimensionale wereld staat onder invloed van dualiteit. Zo kunnen we ook zeggen dat er 2 paden zijn in ons leven: Het pad van doen en creatie en het pad van stilte en introspectie. Door deze te verenigen verhogen we de kwaliteit van ons leven en verruimen we ons bewustzijn.

11/10 *'De Vleugels van de Ziel'* – Thea Deege | De theosofie spreekt over verschillende bewustzijnstoestanden: waken, slapen, diepe slaap en de twee toestanden van diepe meditatie. Bewustzijn is een toestand, geen plaats en alle toestanden doordringen elkaar. De menselijke Ziel kan zich op verschillende niveaus bevinden en als het ware opstijgen, of beter zich 'verdiepen'.

25/10 *'De Vleugels van de Ziel (verdieping)'* – Thea Deege | In dit vervolg op haar eerdere lezing van 11 oktober jl. gaat Thea Deege vanavond dieper in op het onderwerp 'de bewustzijnstoestanden en de menselijke ziel'.

8/11 *'Wat is Yoga?: het leerboek van Patañjali'* – Victor van Bijlert | Een van de oudste onafhankelijke basisteksten voor de yoga is het Yoga Sutra van Patañjali, een tekst die voor vele beoefenaren van yoga bijna de status van een soort Bijbel heeft. Ook theosofen in de late 19e eeuw waren hier al door geïnspireerd. Vanavond belichten we intellectuele geschiedenis van deze tekst in India zelf.

29/11 *'Wat leert de Yoga Sutra van Patañjali?: filosofische achtergronden van Patañjali's yoga'* – Victor van Bijlert | In deze 2e lezing gaan we dieper in op de leer van Patañjali en de achterliggende bronnen, waaronder het Samkhya, het boeddhisme en het jainisme. Patañjali's leerboekje is een beknopt overzicht van diverse soorten spirituele oefeningen die tezamen het begrip yoga omschrijven.

24/1/22 *Film 'Down to Earth'* | Rolf en Renata verkopen al hun bezittingen en reizen samen met hun 3 kinderen naar de uithoeken van de aarde, op zoek naar een nieuw perspectief op het leven en de wereld om hen heen. Tijdens hun 5 jaar durende avontuur filmen ze hun ontmoetingen met de 'Earth Keepers', wijzen die nog in harmonie leven met de aarde en de 'universele levensbron'.

14/2 *'De Magie van het Licht', Licht bezien vanuit de natuurwetenschap en de oude wijsheidsleer* – Hans van Aurich | Het licht is van essentieel belang voor het bestaan van het leven. Nagenoeg alle levende wezens hebben licht nodig om te kunnen bestaan. Wij allen vormen aspecten van het licht. Het is het licht dat aan de basis ligt van onze schepping, waaruit we allen voortkomen en naar terug zullen keren.

Lezingen en films seizoen 2021 - 2022

28/2 *'De Magie van het Licht', Het licht als krachtenveld en informatiebron* – Hans van Aurich | De wetenschap heeft het over het veld van nulpuntenergie, Ervin Laszlo heeft het over het Akashaveld. Wij kunnen aan het veld van nulpuntenergie de geschiedenis van de schepping gewaarworden. Het is het geheugen van de natuur, 'the Memory of nature' zoals Max Heindel het noemt.

14/3 *'De Ziel in de wereld waarnemen'* – Rico Sneller | Is de ziel waarneembaar in de wereld om ons heen? Het lijkt een vreemde vraag. Immers, als 'ziel' al betekenis heeft, dan toch allereerst als iets innerlijks, zo lijkt het. Staat het woord 'ziel' niet primair voor een bewustzijnsniveau of een innerlijke zelfbeleving? In deze lezing wil ik ingaan op de manier waarop de ziel in de wereld wordt waargenomen.

28/3 *'Illusies van de Ziel'* – Rico Sneller | De ziel waarnemen in de wereld is geen vanzelfsprekende zaak. Illusies en gezichtsbedrog liggen op de loer. Op deze 2e avond zullen we met elkaar nadenken over verschijnselen als 'obsessie', 'fixatie' en 'bezetenheid'. Juist spiritueel ingestelde mensen moeten waakzaam zijn en zich niet te gemakkelijk overgeven aan het heilig verklaren van innerlijke waandenkbeelden.

11/4 *Film*. Nadere informatie volgt. Zie www.theosofiedenhaag.nl/lezingen.

25/4 *Discussieavond 'Hoe kom je tot de Theosofie?'* met Wim Leys en Victor van Bijlert o.l.v. Jan Willem Renssen | Tijdens deze avond bevragen Wim Leys en Victor van Bijlert elkaar kritisch over zaken als: wat is de rol van de theosofie in deze tijd? Hoe ziet de toekomst van de theosofie er uit? Wat kunnen we leren van theosofische inzichten voor hedendaagse vraagstukken van algemeen menselijk belang?

9/5 *'Kosmogrammen in relatie met de zeven lagen van bewustzijn en de heilige geometrie'* – Hanneke Lagache | De kosmos heeft ons bij onze geboorte een visitekaartje meegegeven. Onze horoscoop; onze afstemming of verbinding met de kosmos. In deze lezing staat deze zevenvoudige samenstelling, of indeling, centraal. Alles is met alles verbonden, en dus één. Dit is ook wat de theosofie leert; alles is Geest, één beginsel en ondeelbaar.

23/5 *'Kosmogrammen in relatie met de zeven lagen van bewustzijn en de heilige geometrie' (verdieping)* – Hanneke Lagache | In deze lezing gaat Hanneke Lagache dieper in op het onderwerp van haar lezing van 9 mei jl. over kosmogrammen.



Bereikbaarheid



Met ingang van
1 september 2021
is ons adres voor alle
bijeenkomsten:

Zaal van de VKK
Rietzangerlaan 2A
2566 SV Den Haag

Met openbaar vervoer:
Bus 24, Randstadrail 3, Tram 12



**Vanaf Den Haag
Centraal:**
Bus 24 richting
Kijkduin, halte
Kwartellaan
4 minuten lopen
of
Randstadrail 3,
richting Loosduinen,
halte Zonnebloem-
straat
15 minuten lopen

Vanaf Station HS:
Tram 12 richting
Duindorp, halte
Sportlaan
13 minuten lopen

Met de auto:
In de Rietzangerlaan en omliggende straten is het vrij parkeren.

De Theosofische Vereniging

The Theosophical Society werd op 17 november 1875 in New York opgericht door H.P Blavatsky, H.S. Olcott, W.Q. Judge en anderen. Het internationale hoofdkwartier is sinds 1882 gevestigd in Adyar, Chennai, India.

In 1897 werd de Nederlandse afdeling, de Theosofische Vereniging in Nederland, opgericht. De vereniging bestaat uit Loges en Centra, verdeeld over het land.

***De Loge Den Haag werd opgericht op 30 maart 1897.
In 2022 vieren wij ons 125-jarig bestaan!***



De doeleinden van de Theosofische Vereniging zijn:

1. Het vormen van een kern van universele broederschap zonder onderscheid van ras, geloof, kaste, geslacht of huidskleur.
2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdiensten, wijsbegeerte en wetenschappen.
3. Het onderzoeken van de onverklaarde natuurwetten en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

Theosofie kent geen dogma's en biedt thema's aan die als uitgangspunt kunnen dienen voor persoonlijke spirituele ontwikkeling. Ieder volgt hierbij zijn eigen unieke weg.



1897 - 2022

125 jaar Loge Den Haag
Theosofische Vereniging in Nederland

www.theosofieden Haag.nl

